



Tweede Ezelontbijt bij de Ezelboer

Datum: Za 06.04.2013

Uhrzeit: 10:00 - 13:00 Uhr

Ort: Kessel Traberhof (20 min v Nijmegen)

Site: www.deezelboer.nl

Zaterdag 6 April vind het 2e Ezelontbijt bij de Ezelboer te Kessel bij Nijmegen plaats.

Twee jaar lang hebben Socrates, Arminius, Agrippina en Napoleon vele kilometers afgelegd over de Jakobsweg en over Romeinse paden. Gasten uit Duitsland, Nederland en België waren onder de indruk van de onverstoorbare rust die de ezels uitstralen. Sokrates en Napoleon hebben zelfs aan meerdaagse trekking gedaan over de Duits-Nederlandse Grens. Sokrates hat de primeur met een huwelijksaanzoek per ezel! De tijd is weer gekomen om de lieve langoren te bedanken voor hun harde werk. Ook ezels willen wel eens eten in een heus restaurant. Om 10 uur start het ezelontbijt. Na het ontbijt wordt er gewandeld langs de rivier Niers. Perfect om de ezels en het ezelwandelen te leren kennen.

Tegen een kleine onkostenvergoeding is iedereen van harte uitgenodigd het Ezelontbijt bij te wonen. Programma:

- Ezelontbijt meemaken
- Uitleg ezelwandelen
- Kaffee en Kuchen
- 1 uur ezelwandelen

Meedoen:

Volwassenen € 6,00 p.P.

Kids 1 € pp.

Graag voor 4/4 aanmelden: www.deezelboer.nl