



Over de Jacobsweg in ezeltempo.

Een ezelwandeling over de pelgrimsroute naar Santiago. Van de oudste stad van Nederland naar de kleinste pelgrimsplaats in Duitsland.

Zondag 29/6 start een wandeling over de eeuwenoude Jacobsweg van Nijmegen (N) naar Kranenburg (D). Begeleiding door 2 ezels en een menselijke gids. Genieten van de oudste stad van Nederland, het rivierenlandschap en de ijstijdheuvelds en bossen rond de Duivelsberg. Spannende verhalen over ezels, landschap, Batavieren, Romeinen, Karel de Grote, Marieke van Nijmegen en Adela van de Duivelsberg..

Start zo 29/6 9:00, 9 of 16 km, voor aanmelden (uiterlijk 28/6) en praktische info: zie www.deezelboer.nl/jakobsweg.

Praktische Info:

Start zo 29/6 9:00 Jacobskapel Nijmegen. Eind: Rest. De Duivelsberg (9 km) of St Peter & Paul Kirche Kranenburg (16 km). 10 € p.p Volwassenen en (5 € p.p. Kids en Leden NL Jacobsgenootschap/Jacobskapel) Opgeven uiterlijk 28/6 via deezelboer@yahoo.com. De prijs is op basis van eigen vervoer van en naar Nijmegen/ Kranenburg, eten en drinken zelf meenemen. Na aanmelden ontvang je een bevestiging, startadres en, enkele wandeltips m.b.t. kleding, eten, drinken enz. Wie qua conditie 4-8 uur kan wandelen in een rustig tempo kan mee. Kinderen vanaf 8 jaar (9 km) of 14 j (16 km).

Vermeld de volgende gegevens (kopiëren en plakken in je mail bericht) dat scheelt overtypen:

- 1) Naam, voornaam
- 2) Plaats, postcode
- 3) Ik wandel 9 km / 16 km
- 4) 06 (voor veiligheid als je onderweg afdwaalt)
- 5) Aantal volwassenen:
- 6) aantal kinderen (ouder dan 8):
- 7) Ik betaal 10 € pp x ...en 5 € x...=
- 8) Ik betaal 5 € pp x ...= (lidmaatschapbewijs Jacobsgenootschap of compostela meenemen)
- 9) Ik heb van jullie gehoord via:

Dit formulier graag uiterlijk 28/6 mailen aan de ezelboer@yahoo.com