



Ezel en Kano, een unieke dag te water en op het land.

Na 2 uur gemoedelijk kanoën op het mooiste deel van de Niers, trekt je je boot aan de kant. Daarna neem je een ezel mee en loopt over smalle natuurspaden door het bosrijke landschap. Compleet ontspannen van deze actieve natuur belevenis kom je weer thuis!

Personen	€ p.p.
2	43
3	33
4	28,50
v.a.12	26,50

Boven de 20 Personen: vraag naar mogelijkheden en prijzen.

Je krijgt

- 1 Kano/Kayak per 2 Personen
- 1 Ezel (Pakzadel bij te boeken)
- 1 Ezelles

1 Routebeschrijving met kaart en highlights.

Voor het transport terug naar het beginpunt in Goch zijn er vele mogelijkheden. Ook zijn er mogelijkheden voor eten en overnachten: vraag het ons! Voor scholen en groepen hebben we speciale arrangementen.

Boeken / meer info

Je boekt deze dag bij de Ezelboer (D en NL talig). Één keer boeken: alles geregeld.

Frank Noppert
De Ezelboer
015787377908 (18-20:00)

www.DeEzelboer.nl
deezelboer@yahoo.com
(Mail is sneller!)

De Ezelboer: Ezeltochten, Familie-uitjes, Bedrijfsuitjes, Kinderverjaardagen, Ezeltrektochten (2- 7 dagen), Jakobsweg, bezinning en coaching.